

Flair

144 blz. feest!
happy birthday

Inge is getrouwd met een verkrachter
"Ik hou van hem, geloof in hem. Hij is al genoeg gestraft."

Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck...

Top-ontwerpers stylen de Flair-vrouw

Dé 33 hot herfst-trends

Wat maakt een man een goede minnaar?

Goedele Liekens: "De beste in bed is een man die twijfelt aan zichzelf."

Flair +
Gratis lipgloss



Exclusieve enquête!
Geld & je relatie



Deze week

mode & beauty

- 12 **Lifestyle:** dé 33 hotste herfsttrends
- 27 **Glamour:** zo zien top-ontwerpers de Flair-vrouw
- 56 **Beauty:** 3 lezeressen, 3 x compleet anders
- 118 **Mode:** glamour-queen in de Formule 1

reportages

- 22 **Repo:** dertigers kijken terug: "als ik dát had geweten toen ik 18 was..."
- 36 **Enquête:** welke rol speelt geld in je relatie?
- 64 **Persoonlijk:** Inge is getrouwd met een verkrachter
- 80 **Alternatief:** redacteur Luc liet zijn aura zien, voelen en fotograferen
- 88 **Straatpraat:** wat vond jij leuk aan 18 worden? (in NI: 94)
- 94 **Zondagochtend met:** zangeres en presentatrice Inge Moerenhout
- 98 **Nieuw Bink van het bedrijf:** meet Vincent!
- 102 **Actua:** redactrice Inge trok met een gezondheidsteam naar de armste dorpen van Mexico
- 111 **Uitgetest:** wie rijdt nu écht het slechtst van jullie twee?
- 124 **Panel:** wat maakt een man een goede minnaar?

thuis & vrije tijd

- 44 **Wonen:** sober mooi op z'n Scandinavisch
- 70 **Toerisme:** redactrice Isabelle volgt de collega's van Marie-Claire naar dé hot spots in Parijs
- 108 **Actie:** bel & win een super-de-luxe prijs!
- 132 **Culi:** Bitter Sweet Symphony
- 142 **Verjaardag:** BM's feliciteren Flair

zoals elke week

8 Hallo Flair • 24 Even weg • 52 Spotlight • 79 Manon (in NI: 96) • 86 Jobnews (in NI: 90) • 97 Bodytalk (in NI: 79) • 99 Mieke Van Maerle • 114 Vriendendienst • 123 Sifferen • 136 Coupe Maison • 138 Puzzel • 141 Flairoscoop • 146 Claire • Voor Belgische lezeressen: TV-fun* zit los in je Flair • Voor Nederlandse lezeressen: 85 Uit de kledingkast van... Miranda • 86 Shopping: voer voor controlefreaks • 88 Zondagochtend met: actrice Thekla Reuten • 97 Aan tafel met Joan

De servicepagina met de verkoopadressen vind je op blz. 92

* De Nederlandse Omroepwet verbiedt om in Nederland in grote oplage tv-programma's te verspreiden! Coverfoto: Ronald Stoops - Model: Tina bij Models Office - Make-up: Peter Philips - Jurk: Bleu.

Bel & win
een schitterende
glamour-prijs!
Kijk snel op blz. 108



Top-ontwerpers
stylen
dé Flair-vrouw!
blz. 27



De vurigste verjaardagskussen geef je met je gratis lipgloss (verkrijgbaar in 4 kleuren)

De eerste bink van het bedrijf op posterformaat blz. 98



Geld & je relatie
De uitslag van Flair's exclusieve enquête
blz. 36



Wat maakt een man een goede minnaar? Bekende vrouwen geven antwoord blz. 124

UITGETEST!

Flair-redacteur Luc liet zijn aura betasten, bekijken en fotograferen

Elk stuk steen, elke plant, elk dier en elk mens heeft een aura. Die kan uit één kleur bestaan of een heel palet bevatten, hij kan uitzetten of inkrimpen, vol gaten zitten of mooie boogjes vormen, signalen van andere auras opvangen of erdoor verziekt worden... Maar wat kun je ermee? Om dat uit te zoeken, stuurden we onze meest stralende redacteur op pad.



In de wereld van het paranormale vond ik aura's altijd al moeilijk te vatten. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel, dat soort werk. Je aura is een energieveld dat rond je lichaam zweeft. Hoe dat eruit ziet, hangt af van hoe je je voelt, hoe gezond je bent, welke mensen je omringt, wat je vanmiddag hebt gegeten, welke lessen je in dit leven nog moet leren en zelfs wat je vorige levens is overkomen. Aura's kun je lezen, *aura-readen*. Want als je aura echt zo'n perfecte perspiegel is van jezelf, dan moet je uit de kluis komen en de aard van de stralen alles kunnen leiden: aan welke kwaaltjes je lijdt, of waar je altijd op de verkeerde mannen valt. Je kunt ook aan iemands aura sleutelen. Zo vind je de gezondheid, de gedachten of het levensvatenslot van die persoon, *aura-healen*, in mijn Nederlands. Probleem is dat alleen paranormale lezers *aura's readen* en *healen*, en ze doen dat op hun eigen manier. In geen twee auraboeken vind je dezelfde definities of theorieën terug, iedereen die met energieën werkt, heeft zijn eigen technieken. Als ik mijn aura wil laten onderzoeken, secteren, analyseren en repareren, kan ik dat beter met meer dan één deskundige proberen. Iemand die aura's voelt, iemand die ze aanraakt en iemand die ze fotografeert, bijvoorbeeld. Een boeiende reis door de fijnstoffelijkheid.

"Vóór ik het besef, sta ik over Pierre's buik gebogen voor een innige omhelzing."

Pierre Vreysen ontvangt me hartelijk, met zijn Bourgondisch buikje, zijn grijsgerijpte baard en zijn warme stem. Pierre voelt mijn aura's. Ik zit op een stoel, hij maakt glazenw...

Aura-voeler Pierre Vreysen: "Je maag werkt niet goed, en je lever is lui. Als gevolg daarvan heb je af en toe hoofdpijn."

Luc: Onlangs stelde mijn huisarts precies dezelfde diagnose.

ser-bewegingen met zijn rechterhand, op zo'n twintig centimeter boven mijn hoofd en voor mijn gezicht.

Pierre Vreysen: "Door je aura af te tasten krijg ik een vrij goed beeld van hoe je lichaam in elkaar zit, en van hoe je geest zich daarin thuisvoelt. De eerste twee van de zeven aura-lagen, zeg maar. Ik voel die energie als een soort warmte om je heen. Eén van de dingen die me een indruk geven over je aura is de grootte ervan: hoe meer energie je hebt, hoe verder ik van je af zal staan om te voelen. Bij jou zit ik erg kortbij, waaruit ik concludeer dat je moe bent: je komt energie tekort. Rond je hoofd zit ook spanning, je piekert. Er zit spanning op je eerste nekwervel, misschien door aan een bureau te zitten?

rechterhand. Dan krijg je er nog negatieve energie bij, en daalt je bloeddruk nog méér." Deze keer voel ik zijn handelingen duidelijk: alsof ik zijn hand in mij voel bewegen. Geen aangenaam gevoel. "Ik zit ook in je aura te rotzooien", reageert Pierre. "Sommige mensen voelen zich daar - terecht - ongemakkelijk bij. Let op, nu ga ik Jomanda spelen." Pierre staat nu voor mij en spreidt zijn armen bezwerend over me uit. Ik voel me als de dode Lazarus die door Jezus' wonderlijke handoplegging tot leven zal worden gewekt. "Nu ben ik energie van je aura aan het invullen. Dit is heel andere energie dan daarnet. Nu zou ik je graag vastpakken, als dat mag. Dan krijg je energie rechtstreeks uit mijn aura, en dat is nog intenser."

Luc: "Ik voel me als Lazarus die door Jezus' wonderlijke handoplegging tot leven zal worden gewekt."

Ernstiger is het gesteld met je spijsvertering. Je maag werkt niet goed en je lever is lui. Waarschijnlijk heb je als gevolg daarvan af en toe hoofdpijn."

Vreemd genoeg is dit precies de diagnose die mijn huisarts onlangs nog stelde. Pierre legt zijn hand op mijn lever en vraagt of ik warmte voel. Ik twijfel. Niet echt, nee. Volgens Pierre kan ik een pak extra energie gebruiken, en hij brengt die nu via zijn hand "met kruiwagens vol" bij me binnen. Wanneer hij mijn achterkant *aftast*, heeft hij het nog over mijn gevoelige rechternier - herken ik niet - en een lichte slijtage van een tussenwervelschijf, iets boven mijn heup. Die is wel raak: daarvoor ben ik in behandeling geweest. Vreemd is ook dat ik zijn handen over mijn rug voel strelen, hoewel Pierre toch een paar decimeters van mijn lichaam blijft.

Pierre: "Nu ga ik met mijn ene hand spanningen bij je wegnemen en slechte energieën laten afvloeien. Dan ga ik met mijn andere hand dat gat weer dicht met positieve energie. Dat is een heel secuur werkje, waarvoor je je vak heel goed moet kennen. Stel bijvoorbeeld dat je bloeddruk te laag is, en ik gebruik mijn linkerhand in plaats van mijn

Voor ik het goed beseft, sta ik borst aan borst over Pierre's buik gebogen voor een innige omhelzing van meer dan drie minuten. Wanneer ik me in die gekke houding laat gaan, voel ik de stressknoop in mijn maag ontspannen, en krijg ik het ook hoe langer hoe warmer.

Pierre: "De energie die je nu van mij hebt gekregen, is geen contactwarmte. Deze energie gaat dieper, die voel je vanavond nog. Maar ik denk dat je - zoals de meeste mensen - wel enkele sessies kunt gebruiken. Want over een week is die energie op, en heb je nieuwe nodig. Net zolang tot je een manier hebt gevonden om ze zelf in jou op te roepen en de stress van je af te zetten. Dit is het moeilijke van mijn beroep. Mensen leven met het idee dat een pilletje elk probleem oplost. Ik kan een maagzweer genezen, maar niet de slechte relatie of de onuitstaanbare baas die ze veroorzaakt. Ik geef iets wat je niet ziet. Dat is moeilijk te verkopen."

Diezelfde avond word ik misselijk aan mijn lever. "Dat kan een gevolg zijn van de *healing*", bevestigt Pierre, wanneer ik hem ernaar vraag. "Sommige mensen zijn erg gevoelig, en ik heb je met energie overladen. Misschien wilde ik iets te gretig mijn gelijk bewijzen."

"Mijn beschermengelen polen mijn karma om met blauwe en fuchsia energie."

Voelen is één ding, maar zien biedt toch een stukje meer houvast voor een twijfelaar als ik. Zo beland ik bij Nadine. Een schuilnaam, overigens. Ze is paranormaal begaafd, maar ze reserveert haar talent voor een selecte groep mensen en ze wil absoluut niet met naam of foto naar buiten komen. Nadine ontvangt me in haar prachtige woning die middenin een schitterend park ligt. Wanneer ze in haar studeerkamer in de stoel tegenover mij gaat zitten, wil ik vragen stellen. Maar zij sluit haar ogen, ze zit tien seconden stil, en ze begint heel zacht te praten.

Nadine: "Vòòr je kwam, heb ik me op jou afgestemd en je aura getekend. Links aan de buitenkant zit veel geel, meer naar het midden zit een rode en een oranje laag. Dat betekent dat je weet wat je wilt, en dat je ook de *push* hebt om er achteraan te gaan. Aan je rechterskant zit veel donkere energie. Je houdt je gevoelens binnen, je geeft ze niet bloot. Je vindt het moeilijk om je hart en je liefde te delen." "Het moeilijke aan *aura-readen* is dat aura's me informatie geven over fysiek, emoties, bewustzijn, onderbewustzijn, het spirituele pad... Elk van de zeven aura-lagen bestaat op

