

FIT & GEZOND

Het **BLOTE BENEN** boekje

Oefeningen voor
stevige
beenspieren

Nieuwe remedies
tegen cellulitis

Alle trucs voor
een zachte,
gladde huid

32 blz extra!

Als je almaar
in slaap valt
**Sylvie's
gevecht tegen
narcolepsie**

+gratis body-spray!

Bewezen
**calorie-arme diëten
werken niet!**

Niezen, tranen, jeuk?
Nieuw!
de allergie-winkel

Dossier
**esthetische
chirurgie**
minder pijn,
Belofte: minder
complicaties!

TEST

Fit-video's · massage-toestelletjes · halters
Doen ze **écht** wat ze beloven?



Migraine, rugklachten, diabetes, eczeem, reuma of epilepsie genezen door een zieke aura te laden met kosmische energie? 'Nonsens', roept de wetenschappelijke wereld. Toch doen steeds meer mensen een beroep op paranormale genezers. Vooral patiënten die het hele gamma van reguliere artsen hebben afgelopen en overal te horen kregen 'dat ze met hun kwaal moesten leren leven'.

TEKST: TREES VERLEYEN - FOTO'S: STUDIO VERNE

Het zijn ook die radeloze patiënten die terechtkomen bij auraheler Pierre Vreysen. In de afgelopen twintig jaar heeft hij als paranormaal genezer al honderden mensen met de meest uiteenlopende aandoeningen behandeld.

U begrijpt dat er veel scepsis bestaat rond uw werk?

"Ik vind het vooral ongelooflijk dat sommige mensen, zonder enige kennis van zaken, alle paranormale genezers afschrijven als bedriegers en kwakzalvers. Helaas bestaan ze, de zogenaamde mirakeldokters die willen laten geloven dat ze iemand met een simpele handoplegging kunnen doen 'opstaan en wandelen'. Maar een ernstige auraheler is helemaal geen gekke tovenaer, wil dat ook niet zijn. Een auraheler onttrekt energie uit de kosmos. Daarom en waardoor iemand in staat is om die energie op te vangen en door te geven, kan ik ook niet verklaren. Net zo min als ik kan uitleggen waarom iemand bijzonder muzikaal is of een begenadigd schrijver. Maar de resultaten van mijn behandeling zie en voel ik wel."

Hoe werkt zo'n auraheling?

"Je kunt toch ook niet uitleggen waarom iemand bijzonder muzikaal is of een begenadigd schrijver. Maar de resultaten van mijn behandeling zie en voel ik wel."

"Iedereen heeft een aura rond zich, een soort energetische uitstraling. In die aura zit je hele persoon opgeborgen: wie, wat en hoe je bent, je karakter, je problemen, je ziektes, je psychische klachten. Ik kan die aura voelen, erop inwerken en daardoor je lichaam energie geven. Met

PIERRE VREYSEN, paranormaal genezer

“Ik daag geneesheren uit mij een serieuze kans te geven om te laten zien wat ik kan. Zo garandeer ik dat ik de meeste hersenbloedingen kan genezen, als ik er op tijd bij ben.”

mijn rechterhand geef ik energie door, met mijn linkerhand neem ik pijn weg.”

Hoe voelt een aura aan?

“Dat is moeilijk te beschrijven. Het is een soort warmte, stralingen, een energieveld. Bij gezonde personen voel je een sterke uitstraling. Bij een zieke is er weinig energie en ligt de aura dicht tegen het lichaam aan. Wie een ontsteking heeft, straalt op die plaats té veel warmte uit. Organen die overactief zijn, doen dat ook. Organen die te weinig actief zijn, voelen eerder koud aan.”

Concreet. Ik kom met een klacht bij u. Wat doet u?

“In de eerste fase tast ik je aura globaal af. Door met mijn handen rond je lichaam te gaan voel ik waar je problemen hebt of zult krijgen. Ik stel uiteraard ook vragen: hoe je je voelt, waar je pijn hebt, wat je dokter je heeft verteld. Het is uiteindelijk wel aan je aura dat ik voel waar je probleem zit. Daarna ga ik energie doorgeven en een enkele keer moet ik energie wegnemen. Bij mensen met epilepsie, bijvoorbeeld, kan ik ervoor zorgen dat die elektrische ontladingen niet langer of min-

der frequent uit de hand lopen. Met een aurabehandeling herstel je dus de oorspronkelijke en natuurlijke harmonie in het lichaam van de cliënt. Ik zeg liever niet ‘patiënt’; dat wekt irritatie bij geneesheren.”

U begrijpt toch wel dat dokters, die jarenlang dikke cursussen hebben doorworsteld, niet zo enthousiast reageren? Hun wetenschappelijke kennis zou onderdoen voor uw ‘gave’?

“Artsen nemen ons inderdaad niet ernstig. Zelf heb ik veel waardering voor wat de geneeskunde doet. Maar ik merk ook dat die op een gegeven ogenblik met zieken en ziektes geen raad meer weet, en dat ik in die gevallen soms wel beter schap kan geven. De mensen die naar mij komen en blijven komen, doen dat niet om mij een plezier te doen, maar omdat ze zich beter voelen na mijn behandeling.”

De traditionele geneeskunde stelt haar diagnose aan de hand van onderzoeken en stemt daar haar behandeling op af. U kunt en mag dat niet?

“Wij mogen, zo zegt de wet, geen diagnose stellen en geen medicijnen voorschrijven. Overigens weten de meeste patiënten al wel wat hun probleem is. Maar nogmaals, ik vind niet dat geneesheren en aurahelers vijandig tegenover elkaar moeten staan. Het gaat er tenslotte niet om gelijk te halen, maar om mensen beter maken. Ik raad mijn cliënten niet aan de behandeling van hun arts te onderbreken. Ik zeg hen dat

**Moeten aurahelers niet degelijker worden opgeleid?**

Pierre Vreysen: “Dat spreekt voor zich. Het zou paranormaal begaafde genezers ook helpen om sneller en beter van hun gave gebruik te kunnen maken. Elke magnetiseur, zo kun je ons ook noemen, zou moeten worden opgeleid door iemand die al ervaring heeft uitgebouwd. En het zou helemaal ideaal zijn als we konden samenwerken met reguliere medici. Aan hun mogelijkheden zijn grenzen, aan de onze ook. Ik pleit er zelfs voor dat paranormaal genezers zouden worden beoordeeld door medische controleurs, om het kaf van het koren te scheiden. Maar dat zou inhouden dat men ons in het medische bestel voor vol aanziet, en daar wint in België het schoentje. In Nederland en in Engeland gebeurt er stilaan wel wetenschappelijk onderzoek en is de samenwerking ook beter.”



PIERRE VREYSEN, paranormaal genezer

“In onze aura zit opgeborgen wie, wat en hoe we zijn, ons karakter, onze problemen, onze ziektes. Ik kan die aura voelen, erop inwerken en daardoor een lichaam energie geven.”

ze geregeld bij hun dokter op onderzoek moeten gaan en dat ze hun geneesmiddelen ook moeten blijven nemen.”

Misschien zijn het dan toch de medicijnen die helpen?

“Van patiënten hoor ik soms dat hun dokter vermeld staat over hun plotselinge beterschap. Dat hij niet kan verklaren wat er is gebeurd. Sommige artsen gaan er dan maar van uit, dat er een verkeerde diagnose is gesteld. Het probleem is dat patiënten aan hun arts meestal niet durven te vertellen dat ze ook bij mij in behandeling zijn.”

Zouden de zieken die u geneest, ook niet spontaan beter zijn geworden?

“Soms wel, meestal niet. U suggereert eigenlijk dat het allemaal psychosomatische zieken zijn, die naar mij toe komen. Of sterker nog, dat het ingebeelde zieken zijn. Overigens, psychiatrische patiënten behandel ik liever niet. Geef mij maar een echte, fysieke aandoening. Heel wat van mijn patiënten kampen met ernstige rugklachten en helse pijnen door versleten tussenwervelschijven. Dat kun je zien op röntgen-

foto's. Wat ik doe, is ervoor zorgen dat er tussen die wervelschijven weer vocht wordt gevormd, zodat de pijn vermindert. Dat vocht ziet er op foto's uit als een waas. Vraag me geen verklaring, maar het is zo.”

U behandelt ook ernstige ziektes als diabetes. Hoe?

“Wie suikerziekte heeft, zit met een slecht werkende alvleesklier. Insuline inspuiten blijft nodig. Maar door de alvleesklier meer energie te geven, kan die wel optimaal gaan werken en kan de natuurlijke insulineproductie weer op gang komen. Ik heb suikerzieken in behandeling, die nu veel minder insuline moeten spuiten dan vroeger.”

Hoe vaak moet een zieke bij u langskomen?

“Dat is heel verschillend. Maar iemand die met een ernstige ziekte of een kapotte rug zit, genees ik zeker niet in een, twee, drie. Wij zijn

geen wonderdokters die een knopje omdraaien en, hups, de motor draait op volle toeren. Hoe ernstiger de kwaal, hoe langer de genezing duurt. Je mag niet vergeten dat wij meestal mensen zien die al lang klachten hebben. Als wij konden samenwerken met de artsen en vroeger konden ingrijpen, dan zou het sneller en beter gaan. Er zijn nogal wat zieken die hun hele leven moeten blijven komen, als een soort onderhoudsbeurt. De ingestraalde energie verdwijnt na een tijd; dan moet er weer worden ingegrepen.”

Hoe onderscheid ik de kwakzalver van de ernstige genezer?

“De Jomanda's onder ons brengen de ernstige genezers inderdaad in diskrediet. Honderden personen te-

gelijktijd behandelen, zoals sommigen pretenderen te kunnen, is volstrekt onmogelijk. Neem dat maar van me aan. Bij mij duurt een behandeling ongeveer een uur, en dat vraagt veel concentratie en energie. De beste manier om te achterhalen wat voor vlees je in de kuip hebt als je naar een genezer stapt, is praten met zijn patiënten. Ik heb daar geen enkel probleem mee, integendeel. De meeste mensen komen hier trouwens terecht op aanraden van iemand die ik heb geholpen. Het is alleen de medische academische wereld die ons niet wil

Zijn er ook cliënten die u niet kunt helpen?

Pierre Vreysen: “Helaas, ja. Aan een acute blindedarmonsteking kan ik ook niet veel doen. Zulke patiënten stuur ik uiteraard door naar het ziekenhuis. Een enkele keer wil iemands lichaam niet reageren, maar dat komt gelukkig niet zo frequent voor. En linkerpatiënten die hier pas in een vergevorderd stadium terecht komen, als de gewone geneeskunde hen heeft opgegeven, kan ik meestal ook niet meer genezen. Ik zeg hen dat dan ook. Wat ik wel nog kan doen, is ervoor zorgen dat ze zo weinig mogelijk pijn hebben, dat hun leven een stuk aangenamer wordt. Maar wij zijn geen ‘miracle workers’.”

kennen. Zolang wij door hen in het hoekje van het boerenbedrog worden gedrongen, zullen wij nooit kunnen aantonen dat we wél iets voor patiënten kunnen doen.”

Wat zou u willen en kunnen bewijzen?

“Ik daag geneesheren uit mij een serieuze kans te geven, te laten zien wat ik kan. Zo garandeer ik dat ik de meeste hersenbloedingen kan genezen, op voorwaarde dat ik er op tijd bij kan zijn. Zolang het bloed nog niet is gestold, kan ik door inwerking van magnetische krachten het bloed laten wegstromen door het hele lichaam. Dat wil ik bewijzen ook. Maar waar is het ziekenhuis, dat mij op een afdeling *intensive care* wil laten werken?”

“Met een aurabehandeling herstel je de natuurlijke harmonie in het lichaam van de cliënt. Ik zeg liever niet ‘patiënt’; dat wekt irritatie bij geneesheren.”