

EXPRES



Na de dood van **PRINS RAINIER VAN MONACO**

Opvolger **ALBERT**
'MIJN TOEKOMST IS BEANGSTIGEND'



Thuis bij het gezin van wijlen **LEO MARTIN**
'WE VINDEN HET JAMMER DAT HIJ ZIJN KLEINDOCHTER NIET HEEFT GEKEND'



'DE ZEVENDE DAG'
FRIEDA VAN WIJCK kent al 20 jaar liefdesgeluk
'NAAR KINDEREN HEB IK NOOIT VERLANGD'

MARIJN DEVALCK

UNIEK DUBBELGESPREK

SINDS MOTORONGELUK VINDT

'F.C. DE KAMPIOENEN'

HULP BIJ PARANORMAAL GENEZER

Het huwelijk van **CHARLES** van Groot-Brittannië
CAMILLA, VAN JARENLANGE MAÎTRESSE TOT PRINSES

'Ik blijf handoplegger **Pierre** eeuwig dankbaar'



EN OOK

> K3 > Stoffel Bollu (KOBÉ UIT 'FAMILIE')

> Prins Filip wordt 45 jaar > Michel Fourniret

Helemaal Dag Allemaal

Beste lezer,



'Als er iemand is die ik deze Lifetime Achievement Award liever had willen zien winnen, dan was het wel Leo.'

Met die woorden nam Gaston Berghmans op donderdag 3 maart zijn Dag Allemaal-award in ontvangst op het podium van het Sportpaleis. Waardig, zoals we hem altijd hebben gekend. Dankbaar,

voor alle mensen die hem door de jaren hebben gesteund. En ook: boordevol respect voor zijn collega, kameraad en eeuwige zielsverwant, de overleden Leo Martin.

Nee, de staande ovatie en de warme gloed die volgden op het emotionele eerbetoon aan Leo, die kunnen we nooit meer overdoen. Maar het enorme geluksgevoel dat het komische duo ons zoveel jaren zo vaak heeft bezorgd, dat willen wij u graag nog één keer bezorgen. Daarom bieden wij u bij de helft van onze oplage een unieke dvd aan, met anderhalf uur lang de beste fragmenten uit het historische Gaston & Leo-repertoire. 'De ijskast', 'Restaurant De Gouden Leeuw', 'De brave papa's'... het is slechts een greep uit de sketches die u op deze dvd terugvindt. Nooit eerder op dvd verkrijgbaar, nooit meer aan deze blitsprijs te verkrijgen. Een eenmalige, exclusieve kans.

Dus: zet u in de zetel en geniet ervan. Enne, als u vandaag een gigantische bulderlach door Vlaanderen hoort trekken, schrik dan niet. Het zijn gewoon de anderhalf miljoen Dag Allemaal-lezers die naar de dvd aan 't kijken zijn! Veel plezier!

Ilse Beyers, Hoofdredacteur



U HEBT DE DVD GEMIST EN WILT ER ALSNOG EEN BESTELLEN? GEEN PROBLEEM. OP P. 153 VINDT U EEN NABESTELBON.

VOLGENDE WEEK
HET BESTE VAN ANDRÉ VAN DUIN



4 PAGINA'S
SPEELPLEZIER IN HET
HART VAN DIT BLAD
UNIEK DUBBELGESPREK 14



Marijn Devalck
en paranormaal genezer
Pierre

'IK BLIJF IN DE KRACHT
VAN HANDOPLEGGING
GELOVEN'

THUIS BIJ DE
WEDUWE EN
DOCHTER VAN
Leo Martin



KROONPRINS
Filip WORDT
45 JAAR

INHOUD

RADIO- EN TV-PROGRAMMA'S VAN
16 TOT 22 APRIL 2006

REPORTAGES

- > Kim Clijsters is weer vrijgezel 10
- > 'Familie'-acteur Stoffel Bolu viert zijn achttiende verjaardag 10
- > Vreugde en verdriet tijdens de K3-concerten in het Sportpaleis 12
- > Willy Sommers presenteert 'Tien om te Zien' niet meer 13
- > Uniek dubbelinterview: Marijn Devalck en paranormaal genezer Pierre 14
- > 'Toast Kannibaal': de hechte vriendschap tussen de families Bierkens en Beernaert 20
- > Albert van Monaco volgt zijn vader op ... 22
- > 'De Planckaerts': Christophers ouders missen hun zoon, maar kijken uit naar hun kleinkind 24
- > Het huwelijk van Charles en Camilla 30
- > Voetballer Bob Peeters beleefde een van de zwartste periodes uit zijn leven 34
- > 'De Zevende Dag'-journaliste Frieda Van Wijck privé 38
- > Brigitte Becue zit zonder werk 40
- > Op bezoek bij de weduwe, de dochter en de kleinkinderen van Leo Martin 42
- > Liliane Saint-Pierre neemt afscheid van ex-manager Milo De Coster 46
- > Brad Pitt heeft toch iets met Angelina Jolie 46
- > Ray Verhaeghe ('Familie') voor het eerst over het gemis na de dood van zijn vrouw Diana ... 48
- > Uit het leven: zoontje van Britse 'Sneeuwwitje'-acteur Andy lijdt ook aan dwerggroei 138
- > Prins Filip wordt 45 144
- > Het oorlogsverleden van seriemoordenaar Michel Fourniret 150
- > De spionagepraktijken van George Bush 154
- > Liefde via het huwelijksbureau 160
- > De zoektocht naar de opvolger van paus Johannes Paulus II 166

TELEVISIE

- > Zappen/Kijkcijfers 53
- > De programma's 57

RADIO

- > De programma's 132
- > Golflengten 135

HITLIJSTEN

- > Ultratop 50 98
- > Vlaamse Ultratop 10 98

RUBRIEKEN

- > Mensen 6
- > Column Geert Hoste 9
- > Kruiswoordraadsel 55
- > Enquête/Clubkas 56
- > Weerwerk 136, 147, 157, 169
- > Column Sabine De Vos 137
- > Allemaal beestjes 137
- > Film/Beleven 171
- > Cd-multimedia-boek 173
- > Mode: 'Familie'-actrice Helga Van der Heyden 174
- > Tussen Peter & pan 176
- > Horoscoop 179
- > De week van Marec 180
- > 4 pagina's Dag Kids centraal

WIN

- > Prijzenpot 54

'DANKZIJ PIERRES



**BOMA UIT
'F.C. DE KAMPIOENEN'**

Via handoplegging geven Pierre Vreysen (59) en zijn vriendin Griet Hutsebaut (40) genezende energie uit de kosmos aan hun patiënten. Je reinste onzin of pure magie? In elk geval, Marijn Devalck (54) gelooft rotsvast in de paranormale krachten van het handopleggerskoppel uit Hamme. Zij hebben hem naar eigen zeggen van zijn stemproblemen afgeholpen.

Wat Pierre voor mij heeft gedaan, zal ik nooit vergeten', zegt acteur-zanger Marijn Devalck. Handoplegger Pierre Vreysen woont samen met zijn paranormaal begaafde vriendin Griet Hutsebaut in een prachtige villa in het Oost-Vlaamse Hamme. Ze ontvangen ons én Marijn met open armen. Hun handen stralen warmte uit. Of ligt dat aan de lenzoon die door de grote ramen haar weg naar binnen vindt? Een paar feiten op een rijtje. In '96 reed Marijn Devalck met zijn motor in een prikkeldraad, zijn stembanden werden geraakt. Twee jaar na het ongeval sukkelde hij nog altijd met zijn stem. Nader onderzoek wees uit dat zijn strottenhoofd was gebroken. Genezing was niet meer mogelijk. 'Zingen kan ik nu wel voorgoed vergeten', luidde Marijns droeve besluit. Maar begin '98 kwam paranormaal genezer Pierre Vreysen op de proppen. Door middel van handoplegging liet hij energie door Marijns stembanden stromen. Tweemaal per week kwam Marijn langs voor een sessie van drie kwartier. In november '98 getuigde Marijn: 'De energie die ik van Pierre kreeg, heeft mijn genezing versneld. Mijn heesheid is wég.' Anno 2005 zingt

Marijn weer zoals vroeger, zij het met een aantal beperkingen.

Marijn, heeft de natuur haar werk gedaan? Of dank je je verdere genezing aan de nawerking van Pierres behandeling?

MARIJN: Pierre heeft altijd gezegd dat de natuur haar werk doet en dat hij haar alleen maar een handje helpt. Dat vind ik eerlijke taal.

PIERRE: We zullen nooit weten hoe Marijns stem was geëvolueerd als ik hem níet had behandeld. Wat doe ik uiteindelijk? Ik tast de aura van mijn patiënten af en zo weet ik wat er psychisch en lichamenlijk aan de hand is. Verder geef ik het lichaam energie waar nodig, niks anders. Soms moet het lichaam gewoon een beetje hulp krijgen. Marijn had twee jaar na zijn onge-



Marijn en zijn vrouw Ilse. 'Ik kan nu wel weer zingen, maar mét beperkingen', zegt Marijn.



val nog niet veel beterschap gemerkt in zijn stem. Die is er pas gekomen nadat ik hem energie had gegeven.

Waar haal jij die energie om te genezen?

PIERRE: Uit de kosmos. Via mijn chakra's, mijn energiepoorten, trek ik die energie aan en geef ik ze door.

GRIET: Wij zijn enkel een doorgeefluik van genezende energie die van 'hierboven' komt.

Met alle respect, maar dat klinkt nogal ongeloofwaardig.

MARIJN: Er zijn veel dingen waar ik als gewone sterveling met mijn gamalenkopje niet bij kam. Maar ik heb gemerkt dat kort na de eerste

behandeling bij Pierre mijn stem is beginnen beteren. Hij had me een brief geschreven met de vraag of hij me mocht helpen. 'Baat het niet, het schaadt ook niet', dacht ik.

PIERRE: Toch moet ik opletten: door té veel energie te geven kan ik ook schade aanrichten.

Zit die energie toch niet vooral in de gedachten?

GRIET: Gedachten zijn krachten. Het 'helpt' inderdaad als de patiënt in zijn genezing gelooft. Maar de energie waarmee wij werken, is niet denkbeeldig.

MARIJN: Ik voelde me meteen op mijn gemak bij Pierre. Tijdens de eerste consultatie zei hij dat hij voelde dat er een probleem was

HANDOPLEGGING

kan ik nu weer zingen'



Marijn met Pierre Vreysen en diens vriendin Griet, die allebei paranormaal begaafd zijn. 'Ik ben genezen door de kracht in mezelf, maar mét de hulp van Pierre', beklemtoont Marijn.

met mijn linkerstmband. Ik dacht: 'Oei, hij gaat al de mist in.' Volgens de dokters was mijn réchterstmband beschadigd door het ongeval.

Wie had er gelijk?

MARIN: Een EMG-scan bracht aan het licht dat het probleem inderdaad aan mijn linkerkant zat. Pierre had dus gelijk. Straf, hé.

Maar jou volledig genezen kon hij niet.

MARIN: Nee. Want mijn strottenhoofd staat scheef en daardoor zal ik altijd problemen blijven hebben met mijn linkerstmband. Ik kan nu wel weer zingen, maar mét beperkingen. Sommige liedjes zing ik gewoon een toontje lager. In december 2000 stond ik voor het

eerst weer op het podium als zanger. Ik heb toen 'Mambo No. 5' gezongen. Dat viel zo goed mee dat ik een psychische klik heb gemaakt. 'Ik sta er weer', dacht ik. Van puur geluk heb ik in mijn kleedkamer een fles champagne leeggedronken. Sindsdien ben ik weer meer beginnen zingen. Door positief te denken en niet te zitten kniezen heb ik de afgelopen jaren nog veel vorderingen gemaakt.

Je bent dus vooral genezen door de kracht in jezelf.

MARIN: Ja, maar mét de hulp van Pierre. Door zijn behandeling is er een versnelling gekomen in mijn herstel. Harde bewijzen zijn er niet, maar ik geloof in de bijzondere

krachten van Pierre. Dankzij hem kan ik nu weer zingen.

GRIET: Energie stimuleert de zelf-genezende kracht die elk lichaam heeft.

PIERRE: Ik heb al veel mensenlevens gered. Voorwaarde is natuurlijk dat men het met zijn gezondheid niet te ver heeft laten komen. Zelfs hersenbloedingen kan ik met succes behandelen.

Kun jij een hersenbloeding hocus pocus doen verdwijnen?

PIERRE: Ja, op voorwaarde dat ik er



PIERRE

'Ik denk dat ik Marijns stem nóg kan verbeteren. Ik voel dat aan zijn aura'

binnen de tien uur word bij gehaald. Zolang het bloed nog vloeibaar is, kan ik helpen. De dag erna is het te laat, want dan heeft het gestolde bloed onherstelbare schade en verlammingen aangericht. Maar als ik energie in iemands hoofd laat vloeien, drukt die het bloed tijdig weg, waardoor het niet de kans krijgt om te stollen.

Voel jij je soms een beetje God?

PIERRE: In het begin liep ik wel

even naast mijn schoenen en dacht ik dat ik alles kon verhelpen.

GRIET: Een medium moet vaak veel persoonlijk leed doormaken, waardoor hij sterker wordt. Pierre hebben ze geraakt in het meest kwetsbare wat hij had, zijn vrouw. Monique kreeg borstkanker... En Pierre kon haar niet genezen.

PIERRE: Mirakels verrichten kan ik niet. Negen jaar geleden is Monique overleden. Achtenveertig was ze. Toen kreeg ik vaak te horen: 'Is úw vrouw gestorven? Allez, dat kan toch niet!'

Op zo'n moment komen die sceptici hard over.

PIERRE: Een klassieke dokter verliest soms ook zijn vrouw aan een ziekte waarmee hij dagelijks in zijn praktijk te maken krijgt.

MARIN: Pierre pretendeert ook niet dat hij elke kanker kan genezen.

PIERRE: Ik heb Monique jarenlang met haar gezondheidsproblemen geholpen, maar ik heb haar niet kunnen genezen.

Heeft ze chemo gekregen?

PIERRE: Nee, zij wou dat niet. Dat was háár keuze, en ik heb die moeten aanvaarden. Door mijn behandeling heeft ze in het ziekenhuis nooit morfine nodig gehad.

Zijn jullie voorstanders van een samenwerking met de klassieke geneeskunde?

PIERRE: Absoluut. Ik wil ook graag mijn kunnen bewijzen tegenover

de klassiek geschoolde dokters, maar ik krijg de kans niet. Zij willen niets van ons weten. Jammer.

MARIN: Door samen te werken zouden nog meer mensen kunnen worden geholpen.

Marijn, kom jij nog geregeld op consultatie bij Pierre?

MARIN: Af en toe spring ik eens binnen. Of we gaan samen met de motor rijden. Maar voor sessies bij Pierre heb ik geen tijd meer. Ik heb ▶

MARIJN DEVALCK

► het behoorlijk druk. De opnamen van de nieuwe reeks van 'F.C. De Kampioenen' zijn begonnen. En ik treed vaak op met de MG Band. Ik heb nu een volledig big-band-repertoire. Mijn leven is weer vrolijk geworden, hé.

Is dat jouw verdienste, Pierre?

PIERRE: Ik ben gelukkig als het goed gaat met Marijn.

MARIJN: Pierre is heel bescheiden over zijn prestaties. Weet je, ik vind het jammer dat er nog zoveel vooroordelen bestaan tegenover wat hij doet. Dat komt vooral omdat er veel charlatans en kwakzalvers zijn die de paranormale genezing een slechte naam bezorgen.

Pierre wordt ook vaak afgeschilderd als een kwakzalver of een oplichter.

PIERRE: Wat ik ook doe, men blijft me een kwakzalver noemen. Het grappige is dat ik al rechters, advocaten, politici en doktersvrouwen met succes heb behandeld. Maar zij eisen van mij dat ik daar discreet over blijf. Zelig vind ik dat.

Er zijn ook al klachten tegen jou ingediend.

PIERRE: Meermaals. Ik heb ook al huiszoekingen gehad. Ik ben aangeklaagd voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Maar ik stel geen medische handelingen en ik verkoop geen medicijnen. Ik geef uitsluitend energie door middel van handoplegging.

GRIET: Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik ging samenwonen met een paranormale genezer, bekeken ze me alsof ik gek was geworden. Ik heb er bijna al mijn vrienden door verloren.

PIERRE: Maar al die domme vooroordelen houden ons niet tegen om te doen wat we moeten doen: mensen helpen met onze gave.

Je wordt er ook niet armer van, zo te zien. Je woont hier in een mooie villa.

PIERRE: Dit is een huurhuis. Al vijftig jaar werk ik als paranormale genezer, maar rijk ben ik nog niet. Dat is ook niet mijn betrachting. Griet en ik verdienen behoorlijk onze boterham, maar we werken er ook hard voor.

MARIJN: Het wordt mensen vaak kwalijk genomen als ze goed verdienen. Maar wat is er nu in godsnaam verkeerd aan geld verdienen op een eerlijke manier?

Hoeveel vraag jij voor een sessie, Pierre?

PIERRE: Dertig euro voor drie kwartier. Geef toe, echt rijk word je daar niet van. Ik werk ook maar vier dagen per week, omdat deze job fysiek veel van mij vergt.

Energie halen uit de kosmos is dus vermoeiend.

PIERRE: Omdat ik die energie de hele dag aanpak en doorgeef. Met mijn rechterhand geef ik positieve energie om zwakke organen te stimuleren, met mijn linkerhand geef ik negatieve energie om te



MARIJN

'Ik heb al andere mensen met stemproblemen naar Pierre en Griet gestuurd. Ze hebben mij allemaal bedankt'

sterk werkende organen - een schildklier, bijvoorbeeld - af te remmen of om tumoren te doen krimpen.

Je moet dus iets kennen van elektriciteit.

PIERRE: Ik heb een diploma elektronica. (lacht) Maar daar heb ik nooit iets mee gedaan. Ik heb lang gewerkt als douane-expediteur. Tot ik mijn paranormale gave ontdekte en daar mijn job van heb gemaakt. Op mijn vijftiendertigste was dat.



Pierre en Griet voor hun ruime villa. 'Dit is een huurhuis', zegt Pierre. 'Ik werk al 25 jaar als paranormaal genezer, maar rijk ben ik nog niet.'

Hoe ontdek je dat je energie uit de kosmos kan aantrekken?

PIERRE: Op een dag zei een helderziende vrouw me dat ik een paranormale gave had, maar ik moest zelf maar uitzoeken wat het precies was. Op een bepaald moment had ik een sinaasappel tussen mijn han-

mijn zoon er niet van willen eten. Ik kan ook energie geven aan bloemen, dan blijven ze langer vers.

MARIJN: Interessant. Zal ik twee ruikers gaan halen? De ruiker die jullie vasthouden, zou dan langer goed moeten blijven.

PIERRE: We mogen onze gave niet verspillen aan spelletjes, daar bewijs je uiteindelijk toch niets mee naar de wetenschap toe.

GRIET: Paranormale genezing is geen spel.

Griet, jij bent germaniste en stond vroeger voor de klas als lerares Engels. Geef toe, het is wel raar dat jij door verliefd te worden op Pierre ook zijn gave hebt gekregen.

GRIET: Ik heb mijn gave niet van Pierre gekregen. Achteraf gezien kun je stellen dat het geen toeval was dat we elkaar hebben ontmoet. Acht jaar geleden ben ik bij hem op consultatie gegaan. Enkele maanden later werden we verliefd. Een astroloog vertelde me dat ik op mijn vijftiendertigste de gave van het genezen zou ontwikkelen. Ik heb er lang over gezweven, tot Pierre dat 'toevallig' zelf ontdekte.

PIERRE: Die gave zat in de aura van Griet. Ik heb ze alleen maar geactiveerd. Geleidelijk aan zijn we begonnen samenwerken. Nu vormen we een echt team.

GRIET: Ik behandel graag kinderen. Omdat ik er zelf geen heb, wil ik me in mijn job vooral toelagen op zieke en gehandicapte kinderen. En ik wil ook vrouwen helpen die op natuurlijke wijze zwanger willen worden, maar daar ernstige problemen mee hebben.

Mis je het lesgeven niet?

MARIJN DEVALCK

GRIET

'Dat ik met een paranormale genezer ging samenwonen, kostte me bijna al mijn vrienden'

► **GRIET:** Ja en nee. Ik heb dat veertien jaar graag gedaan, met goede en minder goede herinneringen. Mijn collega's vonden het raar dat ik stopte met lesgeven om paranormaal genezer te worden. Ze dachten dat het een bevlieging was. Maar nee, het is mijn roeping tot het einde van mijn dagen.

Hoe voelt het om energie door te geven?

GRIET: Aangenaam. Wat de mensen ervaren als een weldoende warmte, voelt in mijn handen als sterke of zwakke tintelingen.

Marijn, stuur jij soms vrienden of kennissen naar de praktijk van Pierre?

MARIJN: Soms. Ik heb al verschei-

dene mensen met stemproblemen naar Pierre en Griet gestuurd. Ze hebben mij allemaal bedankt.

Jij blijft er dus in geloven dat paranormale genezing bestaat?

MARIJN: Ja. Wat Pierre en Griet doen, is niet tastbaar. Het is geen pilletje van de dokter. Ik heb zeven jaar geleden van Pierre een soort abstracte pil gekregen. En voor mij heeft die gewerkt. De warmte die hij uitstraalt, is echt wel voelbaar. Misschien moet ik nog eens voor een sessie of tien bij hem komen.

PIERRE: (sluit zijn handen om Marijns keel) Ik denk dat ik Marijns stem nóg kan verbeteren.

MARIJN: Mijn falsetstem ben ik kwijt. Ik droom ervan dat die ooit



PIERRE

'Al die domme vooroordelen houden ons niet tegen: wij móeten mensen helpen met onze gave'

terugkomt.

PIERRE: Blijven dromen, Marijn. In jouw stem is zeker nog vooruitgang te krijgen. Ze kan nog energie gebruiken.

Hoe weet je dat?

PIERRE: Ik voel dat aan zijn aura. En ik ben de mening toegedaan dat Marijn het al begint te voelen dat ik hem nu energie geef.

MARIJN: Ja, het voelt al warm aan. Ik vind dat een heel prettig gevoel.

PIERRE: Het belangrijkste is dat je je goed voelt. Wie zich goed in zijn vel voelt, creëert vanzelf positieve energie. **ERIK SEGERS**



U kunt Pierre Vreysen en Griet Hutsebaud contacteren op tel. 052/22.63.86.

ADVERTENTIE

SO FASHION



BIRKENSTOCK INFO VERKOOPPUNTEN TEL 04/3608949